

Børn skal ikke lide under forældrenes pengemangel

Fattigdommen i Danmark er vokset ekstremt og er fortsat stigende. Begrebet på fattigdommen i Danmark er relativt penge.

Af Nha Pham, 8270 Højbjerg - Skådeskole

Fattigdommen i Danmark handler ikke om mangel på noget så ordinært som mad, tøj og bolig som den fattige del af kloden, men om hvorvidt man er en del af det krævende samfund og har lige muligheder som alle andre. Her taler vi om, at forældrene kan sørge for, at deres børn kan gå til noget i fritiden, om de har råd til nyt tøj, fødselsdagsgaver/julegaver osv. Dog møder vi ganske vist uformuende mennesker på gaden - hjemløse og tigger, der hverken har nok tøj, mad og bolig. Heldigvis er der ikke så mange af dem i Danmark.

I følge statistikken lever der nu i år 2010 over 300.000 mennesker i Danmark under fattigdom. Det er et ufatteligt højt tal - og jeg mener, at vi er nødt til at gøre noget ved det, for at gøre Danmark til en "ægte" I-land.

Jeg sad og så TV2 nyheder forleden dag om to forældre, der sad og ævlede om, at de ikke havde råd til at betale deres søn Mathias, en tur til Sønderborg med klassen. Mathias' far er netop gået på pensions pga. sin knæskade som skete under en bilulykke for seks år siden, og moren er arbejdsløs. 11-årig Mathias fortalte at han meget sjældent deltog til klassearrangementer, fordi hans forældre ikke havde råd til det. Det er en af grundene til, at Mathias ikke fungerer socialt godt i skolen. Han har ingen venner. Når han får fri fra skole, går han hjem, spiser, laver lektier, ser tv, derefter tilbringe han resten af tiden på sit værelse. Hver eneste dag er det samme for Mathias, der sker ikke noget nyt og han får aldrig grin, som alle de andre i klassen. Mathias' forældre tillade aldrig sig selv at se for langt ud i fremtiden, de ser deres fremtid som en udsigt, til at blive endnu fattigere. Familien håber dog på en bedre og lysere fremtid.



(Billedet af sløret af hensyn til ophavsretten red.)
Mathias og hans forældre har levet et liv under fattigdom, og det har påvirket hans skolegang.

Fattigdommen ud fra min betragtning er, at man ikke kan forsørge sine børn eller sig selv. Der findes nogen, som mener, at fattigdom er folks egen skyld - fordi de er dovne. Der er én løsning, folk skal bare tage sig sammen. Det mener jeg absolut ikke, det er! Ingen vil være fattig, ingen vil leve ude på gaden, ingen vil være arbejdsløs, ingen vil skuffe deres børn med en jul uden gaver. Det skyldes måske deres baggrund, at de ikke kan tjene penge, sygdomme, eller mangel på uddannelse. Derfor betyder det, at der er mennesker, der har for få penge i Danmark, hvilket har konsekvenser, for at det især er børnene, der er ramt af fattigdommen.

For at kunne bekæmpe fattigdommen i Danmark, synes jeg, at man kunne sætte nogle store projekter i gang - bygge en bro eller en kæmpe bygning, så man kan ansætte en masse mennesker til at bygge, og dermed give dem en mulighed for at få flere penge. En anden ting kunne man gøre er at give børn med forældre, der har lav indkomst/enlige forældre adgang til gratis fritidsaktiviteter.

Hvorfor er der egentlig ikke blive gjort noget mere for at forhindre fattigdom? Jeg finder det meget dårligt, at der er fattigdom i Danmark, selvom det ikke er den grad fattigdom, som i nogle af de fattige lande som fx Bangladesh. Det er stadigvæk et problem, men hvor der er vilje, er der altid en vej. Vi skal bekæmpe fattigdommen i Danmark, det kan tage tid, men det er vigtigst, vi ikke giver op!

Jeg håber virkelig, at dette store samfundsproblem bliver taget alvorligt op, så fattige familier ikke længere skal leve med angsten om en elendig fremtid.